



Byggnaderna vid Gammelgården

Flera av timmerbyggnaderna vid Gammelgården har påverkats av tjällen under vintern. På grund av att vatten stannat kvar och dränering saknas eller i vissa fall inte fungerat har tjälskjutning åsamkat flera byggnader skador. Det är främst vid Svalboden från Nybyn samt Visthusboden från Söråål som detta är markant. Även Storstugan har samma problem. Vi har tidigare sökt pengar för att åtgärda detta genom byte av bottenstockar och grundstenar samt renovering av tak men detta år blev det ingen tilldelning. En del av dessa akuta insatser har vi likväl genomfört. Nybybodens timmerstomme har höjts upp och riktats efter att ett ruttet golv har tagits bort. Bottenstockar har bytts ut och rödfärgats samt bastanta stenar av huggen granit ligger nu under en återställd Nybybod. En del av dessa arbetsinsatser har utförts av ideella krafter.

Vi har under hösten sökt pengar i samråd med Läns museet genom Länsstyrelsen från Riksantikvarieämbetet för underhåll av de andra byggnaderna. I första hand Portlidret och Storstugan samt Ålboden och Soldatstugan som har farit illa under de två senaste vintrarna. De står på undermåliga grundstenar vilka med-

fört successivt ändrat läge på delar av byggnaderna.

Ett omfattande arbete med ett stort inslag av ideella arbetsinsatser har genomförts i höst. En ny dränering samt vissa schaktarbeten har genomförts för att få bort vatten och fukt runt byggnaderna. Det är en förutsättning att marken är väl dränerad för det fortsatta underhållsarbetet med byggnaderna.

Färnbostugan – den nya kaffestugan

Ett investeringsbidrag på 1.260 Mkr beviljades i december 2010 av Sala kommun i samband med ansökan

till Boverket för en ny kaffestuga. Men på grund av begränsade medel avslogs ansökan av Boverket. Samlingslokalen fyller ett stort behov för föreningslivet och näringslivet i Västerfärnebo som vi även redovisat tidigare. Under hösten 2011 har en byggnadskommitté med bland andra Conny Aldén, Per Gunnar Hall, Sonja Isaksson och Monica Sornelid på nytt med hjälp av vår medlem Lars Berglund, Ark.1.Arkitekter AB tagit fram ett reviderat förslag till samlingslokal vid Gammelgården med ett lägre investeringsbehov. Det aktuella förslaget som kommer att utgöra underlag för en ny ansökan om investerings-

(forts. på nästa sida)



Portlidret i behov av renovering.



Välbesökt Midsommarfirande 2011 vid vår fina Gammelgård.

(forts. från sid 1)

stöd samt bygglovshandlingar omfattar endast ett våningsplan och ingen souterrängvåning som tidigare och har inslag av hur ett officersboställe såg ut på trakten.

Vid underhandskontakter med Boverket har det framkommit att det är begränsade resurser man förfogar över för att tillgodose de bidragsansökningar som årligen inkommer. För senaste året inkom 266 ansökningar om 106 Mkr medan man beviljade 92 projekt med 24,4 Mkr. Det är i runda tal drygt 1 Mkr per län. I stort sett har

detta förhållande gällt under senare år. Vi har inte erhållit något besked från Boverket att bidragsramen kommer att öka framöver. Mot den bakgrunden har styrelsen för Västerfärnebo Hembygdsförening beslutat att inte göra en ny ansökan till Boverket.

I stället ansöker vi om den tidigare medelstilldelningen som Sala kommun beviljat Västerfärnebo Hembygdsförening och lånefinansierar förutom egna medel investeringen för en något enklare samlingslokal jämfört med tidigare. Vår målsättning är

att det finns en färdig och möblerad samlingslokal vid Gammelgården när Västerfärnebo Hembygdsförening firar 100 år under 2015. Vi ser fram emot att vår ansökan beviljas för att kunna fullfölja vår ansökan om bygglov våren 2012 och att vi kan påbörja byggnadsarbeten direkt efter sommarens aktiviteter vid Gammelgården 2012. Detta kommer att ingående redovisas för beslut på kommande årsmöte.

Under sommaren uthyrdes Gammelgården till flera privata fester.

Sommarkvällar och vårt sommarprogram



Trollkarlen Mr Udd från Falun trollband barnen under en av sommarkvällarna.



Programmet inleddes med Byggnadsvårdsgården som genomfördes i samarbete med Hembygdsförbundet och Hus med historia. Nationaldagsfirande genomfördes med en intressant berättelse kring Gustav Wasa och hans roll för boende i Västerfärnebo genom en redogörelse av Göran Vangbo, Ålbo.

Midsommaraftonens program har visats allt större intresse de senaste åren och präglats av ett genuint firande med majstång och dans för barn och unga med aktivt intresse även från de vuxna i alla åldrar. Dansen leddes av Anne-Lie Hedberg och för musiken svarade Kristina Kihlström. Och därefter en fin uppvisning av Ångsklockorna. Vi var över 300 personer som firade midsommar vid Gammelgården.

Vi har tidigare genomfört ett program för barnen vid Gammelgården. Detta har kombinerats med inslag av veterantraktorer och då genom

Grälleklubben och Anders Lindmark, Hörnsjöfors. Det utgör ett trevligt inslag för de yngsta och deras unga föräldrar vid Gammelgården. En uppskattad aktivitet som vi vill fortsätta med.

Barnen kunde även få prova på att sitta upp i sadeln på hästar under säker ledning.



Anders Lindmark på Grällen, en Ferguson årsmodell 1953 med släpkärra.

Salaligan

En annan välbesökt sommarkväll var föredraget om Salaligan med Anders Sundelin, författare till boken – Den magiska cirkeln – hela historien om Salaligan med fem unga män som genomförde fem rånmord. Den mest kände och ledaren var Sigvard Thur-neman och Salaligan var den första bilburna ligan i Sverige!

Tack vare en intressant presentation blev det även många uttömmande svar på många frågor med anknytning till våra trakter.

Böckerna som Anders Sundelin hade till försäljning tog snart slut och boken finns för övrigt hos Ewerlöfs i Sala, en av landets äldsta bokhandel.



Anders Sundelin, författare till boken om Salaligan.

Soldatkväll

Ett av de mer intressanta och välbesökta programmen var en "soldatkväll". Soldatstugan vid Gammelgården uppfördes omkring 1798 för Norrgårdsbo rote och har tillhört Kungliga Lifkompaniets soldat nr 103 Norgren. Den flyttades till Gammelgården 1923. Vår historiskt bevandrade Lars Östlund inledde programmet. Hans Ling sommarboende vid Hörendesjön och vars mormors föräldrar ägde Hörnsjöfors Bruk och som ingående forskat kring vår bygd och temat berättade hur framstående vi i Västmanland var på flera punkter inom vårt dåtida försvar.

I samband med soldatkvällen visades även en utställning med gamla foton från Salobohed som undr åren 1681-1906 var övningsplats för Västmanlands regemente och folkare kompani i södra Dalarna.

Westmanlands Regemente med Salbohed som exercisplats hade i slutet av 1700-talet en av landets största musikkårer. Och av den anledningen besökte Gustav III Salbohed tre gånger för att lyssna på deras mycket välkända musikframförande. Alla känner till Klarinettpolkan. I detta sammanhang bör vi tillägga att denna har komponerats av Gustav

Pettersson som var musikfanjunkare på Salbohed.

För en tidsenlig musik i sammanhanget medverkade en av Sveriges mer framstående musikkårer. Det var Grenadjärgruppens Mässingssextett med uniformer från Kungl Livgrenadjärregementet i Örebro, I 3 som ersättare för Kungl Westmanlands regementes musikkår vid Salbohed!

Vi arbetar nu med utformningen av nästa års Sommarprogram så tag gärna kontakt med Hembygdsföreningen om förslag på skilda programslag.



Vår historiskt bevandrade Lars Östlund (på bilden) inledningstalade under Soldatkvällen. Därefter berättade Hans Ling, sommarboende vid Hörendesjön, om Västmanlands framstående, dåtida försvar. Musikkåren som spelade under kvällen heter även Guldsmedhyttans hyttsextett.



2011 års Stipendiemottagare Peter Forsell från Gävle tillsammans med Nils Flücke som även var med i Färnbo när Paraden startades för 33 år sedan.
(Foto Iris Tiitto, Västmanlands Nyheter).

Dragspelsstämman Färnboparaden genomfördes för 33:e året!

En nyhet för detta år var ett stipendium som delades ut vid Paraden. Det är instiftat till minne av Eberhardt Jularbo och utdelas av hans dotter Lena Jularbo-Brauner. Årets stipendium utdelades till spelmannen och den mycket skicklige instrumentmakaren Peter Forsell från Gävle. Paraden hade i år Åke Lantz som konferenciär. Välkänd som bland annat Sala-ambassadör och med rötter i Västerfärnebo.

Våra uppställningsplatser för husvagnar och husbilar för medverkande och besökare till Paraden blev åter mycket uppskattade och vi ser fram emot att fortsätta med denna service.

Fortfarande är Dragspelsstämman Färnboparaden den största spelstämman i Mälardalen med 812 besökare i år och mot bakgrund av att den genomförs för 33:e året i rad är det något som vi i Västerfärnebo ska vara



mycket stolta över. I ett helt uppslag rapporterade Västmanlands Nyheter årets dragspelsstämman.

I sammanhanget bör nämnas att vår Gammalgård var välansad, nyklippt gräs, räfsat och städad tack vare frivilliga krafter som ställt upp för att

åstadkomma detta. Parkeringsvakter, busschaufförer, många unga och äldre damer som bakat och såg till att det fungerade i såväl kaffestuga som korvkiosk med både korv och mat.

Vi ska vara stolta över detta och ett stort tack till alla som såg till att Paraden genomfördes med flaggan i topp! Och ett intressant samarbete med Västerfärnebo Dragspelsklubb som tillsammans med Hembygdsföreningen utarbetar och förnyar programmet inför varje år.

Sommarens program avslutades traditionsenligt en onsdagskväll med Västerfärnebo Dragspelsklubb. Vid Gammalgården fanns en av de stationer som ingår i Konst- och handverksrundan. Närmare 400 personer besökte under dessa två dagar Gammalgården med flera utställare samt information om gamla textilalster och folkdräkten i storstugan.

Textiltraditioner



UTVECKLING OCH TURISM

Under våren och sommaren har en monter med Västerfärnebo folkdräkt som utgör folkdräkten för Västmanland samt ett stort Munkabälte varit utställt vid Bygdecentret. Allt fler hör av sig till Hembygdsföreningen

*Birgitta Lundberg
"mannekängar"
här i Färnbodräkten
tillika Västmanlands
folkdräkt.*



och vill sälja folkdräkter. Vi har fört diskussioner kring att hyra ut dräkter men i nuläget har vi inte helt kompletta dräkter för kvinnor. En mansdräkt ska tas fram eftersom det i nuläget enbart finns något enstaka exemplar och hur den på bästa sätt ska utformas. I montern vid Bygdecentret visas nu under ett kökstema textilier som förkläden, pannlappar och grytlappar.

En framtida idé är att under Hembygdsföreningens välkända hemsida visa en "dräktportal" där man kan få ingående information om dräkten, annonsera om att köpa, sälja, sy, väva och allt annat som rör vår fina folkdräkt.

Textilgruppen har tillsammans med läns hemslöjdskonsulent Anna Karin Reimersson och Ann Österberg vid Länsmuseet på nytt gått igenom samlingarna och lagt fast ett åtgärdsprogram för det närmaste året.

Efter att de omfattande textilsamlingarna flyttades från Gammalgården till Bygdegården med varma ändamålsenliga lokaler har flera aktiviteter inletts. Flera i textilgruppen har tillsammans med Birgitta Bäckström tagit del av samlingarna i syfte att se över vad som kan utgöra intressanta förebilder för nya vävalster. En arbetsgrupp i samråd med läns hemslöjdskonsulenten arbetar vidare kring detta.

Man kom även fram till att det var nödvändigt att tömma hela textilrummet och sanera detta för att få bort den gamla lukten och mögelsporer. Alla textilier har nu vädrats, dammsugits samt sorterats efter den

tidigare inventeringen från 1989 som genomfördes vid Länsmuseet i Falun i samarbete med Nordiska museet och omfattar totalt hela 9 fulla A4-pärmar.

Vi bygger nu vidare på denna dokumentation och kompletterar informationen med färgbilder om Hembygdsföreningens textila samlingar. Ett samarbete har inletts med ABF i Sala som lägger in denna information digitalt för vårt fortsatta arbete att aktualisera samlingarna. Genom Arbetsförmedlingen kan ABF avsätta en person som arbetar med detta. På sikt kan samtliga föremål ges denna möjlighet.

I vår arbetsgrupp för textila alster ingår Agneta Hedlund, Annika Berglund, Gudrun Bygg, Eivor Eriksson och Gun Hall.

Har ni gamla textilier eller folkdräkter som ni inte riktigt vet var de ska förvaras så kontakta gärna någon av dessa.



Munkabälte skänkt av Aina Hellstrand till Hembygdsföreningen. Deponerat för visning vid Bygdecentret.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening 150 år!

Lördagen den 13 augusti firade vårt Hembygdsförbund 150 år på Vallby friluftsmuseum i strålände väder. Länet's samtliga hembygdsföreningar deltog i firandet. Från Västerfärnebo fanns Birgitta Lundberg och Sonja Isaksson båda i Färnbo-dräkt samt Anders Fläcke och Per-Gunnar Hall i ett stånd med information och samtliga böcker om Färnbo.

Vi fick besök av både Hembygdsförbundets ordförande Ulla-Britt Holmér och landshövding Ingemar Skogö. Och vi fick förhoppningsvis även några nya medlemmar till vår hembygdsförening.



Birgitta Lundberg och Sonja Isaksson båda i folkdräkt från Västerfärnebo i glatt samspråk med landshövding Ingemar Skogö vid Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförings 150 årsjubileum på Vallby Friluftsmuseum, Västerås den 13 augusti 2011.

Hembygdsförbundets ordförande Ulla-Britt Holmér, till vänster på bilden, tillsammans med Birgitta Lundberg och Sonja Isaksson i Färnbo-dräkter som även utgör folkdräkt för Västmanland.

Bygdeband – en skattkista

Bygdeband är en historisk skattkista för hembygds- och släktforskare och för dig som är nyfiken på din historia. Här kan du hitta platser och personer och få tillgång till bilder och dokument som hittills bara varit tillgängligt i hembygdsföreningarnas arkiv eller hos privatpersoner.

Västerfärnebo Hembygdsförening har under drygt två år matat in material i databasen Bygdeband. I november 2011 finns över 800 platser, 800 dokument, 900 bilder och 2.500 personer tillgängligt, allt hopkopplat med varandra. Databasen växer hela tiden. Över 370 hembygdsföreningar är anslutna till Bygdeband.

I Västmanland är 40% av föreningarna med. Västerfärnebo hembygdsförening ligger på topp 20-listan i landet vad gäller mest inmatat material.

Registrera dig och gå med som medlem i Bygdeband, det är gratis!
www.bygdeband.se

Har du material du vill dela med dig av är du välkommen att höra av dig till Erik Pettersson
erik@vasterfarnebo.se
0224-74 05 32
eller Ingemari Ekman
ingemari@vasterfarnebo.se
0224-74 03 95.



BYGDEBAND.SE

Vill du veta mera om Bygdeband finns information på Sveriges Hembygdsförbunds webbplats: www.hembygd.se/index.asp?DocID=14793
Där kan du även se en film.

Det var inte bättre förr – och vargavintrar!

Under hösten har vargar setts vid Gammelgården och mitt i Västerfärnebo kring kyrktorget.

Bertil Walldén skriver i "Västerås-traktens växt- och djvärld" att björn var mycket vanlig i början av 1700-talet, då kungarna ordnade björnjakter ända nere kring Strömsholm. Det ledde till att björnen blev i det närmaste utrotad mot slutet av 1700-talet. Däremot var vargen rätt ovanlig i början av 1700-talet, men ökade med tiden. I början av 1800-talet blev de en plåga ända inne i Västerås. I Västerås finns fortfarande en vargrop bevarad.

Ännu vid 1800-talets mitt var vargen ett fruktat rovdjur även i vår del av Sverige. Skomakaren Carl August Spångberg (1855-1940) från Västerby i Västerfärnebo har i några upptecknade minnen berättat om 1800-talets vargatider i sin hemsocken.

Förr i tiden ansågs det förenat med stor livsfara att obehäpnad och på egen hand möta en varg. Mot en hel vargflock kunde varken människor eller djur freda sig. Hundar brukade ibland skyddas genom att förses med s.k. halspansar, ett grovt halsband som runt om var försett med långa och vassa järntaggar. Tack vare detta kunde även en hund klara sig med livet i behåll.

En av Carl August Spångbergs skildringar återger hur kronolänsman Carl Johan Lehnbergs hustru från byn Berg i Västerfärnebo en vinterdag på 1860-talet skulle resa in till Sala i ett ärende. Med sig hade hon endast sin hund Fellov. På hemvägen i närheten av Gullvalla mosse skyggade plötsligt hästen tillbaka för något och satte hastigt av i sken hemåt. Det sista hon hörde var hur hunden med ett vrål kastade sig ut på mossen. När hunden inte dök upp på hela natten gav sig länsman Lehnberg dagen efter ut för att söka efter den fyrfotade familjemedlemmen. Man hade förstas sina aningar om att det varit varg framme och misstanken besannades när den illa sönderrivna hunden påträffades. Talrika blodspår och hårtussar ledde till fyndplatsen. Kronolänsman Lehnbergs chockade hund Fellov lär ha sovit ett helt dygn efter den otäcka händelsen, men klarade sig ändå med livet i behåll.

Segrande ur en strid med varg gick också den gamla svingalt, som sam-



mandrabbade med en varg på ett gårde i Björnsbo en höstkväll på 1800-talet. Galten gick omkring och bökade efter något ätbart när vargen uppenbarade sig i närheten. Den gjorde sig redo att gå till anfall. Men galten var beredd och vred sig hela tiden så att han riktade huvudet mot vargen. När den slutligen anföll slängde galten till med huvudet, så att en av de kraftiga betarna slet upp ett så stort hål på vargens buk att maginnehållet rann ut. När vargens öde var beseglat fortsatte galten lugnt sitt födosökande som om inget hade hänt.

På 1840-talet bodde en häradsskrivare Essén i Västerby. En vinter uppdrog han en av sina arbetare att hämta grus i åsen ovanför byn Backa. Arbetet pågick under flera dagar och lassen drogs av oxar, som var väl förtrogna med körvägen. Det var snö och kallt och som skydd mot den isande vinden lindade han ett hästtäckle runt ansiktet och hukade sig ner i skrandan medan man for över de blåsiga vidsträckt gärderna i Salbo. Plötsligt brölade oxarna som illavarslande tecken på att något inte stod rätt till. När arbetskarlen tittade upp fick han syn på fem vargar redo att anfälla oxarna. Han handlade kvickt, slängde sig ur släden och rusade med utbredda armar in i vargflocken. Den överraskades av hans mod och ryggade tillbaka så pass att han kunde sträcka sig efter ett järnspett och med detta som vapen skrämma bort vargflocken.

Riktigt makabert slutade episoden om den stackars korporalen vid Västmanlands regemente, som efter ett vintermöte också skulle passa på att

uträtta ett annat ärende under hemfärden. Ärendet skulle uträttas på andra sidan en sjö varför han tog genvägen över det tillfrusna vattendraget. När han inte kommit hem på kvällen tillkallade hans hustru folk som gav sig ut att söka efter honom. Carl August Spångberg berättar:

"De sökande fingo snart sikte på några mörka föremål på isen, som visade sig vara fyra döda vargar, ett längre stycke derifrån krälade ännu en varg, lefvande men med frambenen afhuggna. Korpralen hade synbarligen anfallits af en vargflock och med sitt sidovapen – den s k huggaren (halfmeter lång, mycket tung sabel i läderslida) – förpassat fem vargar till annan jaktmark. Som det ej visade sig spår af korporalens fortsattes sökandet och snart anträffades ännu en valplats, men där sågs inga döda vargar, endast trasor af korporalens uniform, hans afgnagda hufvudskål (kraniet) samt huggaren, – krökt och skadad men fastfrusen i sin läderslida.."

Uppenbarligen hade korporalen anfallits av vargarna, dödat ett antal och stuckit tillbaka den blodiga huggaren i läderslidan. När sedan nya vargar dök upp hade den frusit fast och var oåtkomlig för honom.

Det fanns flera metoder att fånga och döda varg på. Det effektivaste fångstättet var s.k. vargskäll, för övrigt ett kommunalt åliggande. Det gick till så, att mycket stora och grova nät uppspändes på en plats som "skallfogden" utsett. Därefter uppbadades ett stort antal män, som från alla håll omringade nätet och under ett hiskeligt oväsen drev vargarna in mot nätet, där de intrasslades och med lätthet kunde dödas.

De kommunala vargnäten i Västerfärnebo förvarades ännu i början av 1900-talet på socknens kyrkvind.

Från vår grannsocken Norberg har läkaren Senell på 1850-talet berättat att vargarna ofta var mycket närgångna och kunde springa bredvid släden och nafs efter hästen när Senell var ute på sjukresor. Det infördes därför skottpengar på varg. Det var mycket effektivt och 1869 sköts de sista två vargarna som det betalades ut skottpengar för i Västmanlands län.

Samarbete med Studie- förbundet Vuxenskolan



Vi samarbetar med
Studieförbundet

Vuxenskolan i träffar och studie-
cirklar kring våra textila traditioner,
byggprocessen för Färnbostugan med
samlingslokal och kring dokumenta-
tion av filmer, identifiering av bilder
samt släkt- och bygdeforskning inom
projektet Bygdebånd och andra kul-
turarrangemang.



Färnbokalen 2012

En både trevlig och intressant Julgåva
är Färnbokalen för nästa år med
bilder från trakten. Den finns att köpa
i Västerfärnebo Handel och Köplus-
ten samt vid Bygdecntrret.

Vi vill nu i god tid få in intressanta
bilder inför närs års kalender. Kon-
taktta gärna Agneta Hedlund.

Gåvor

Hembygdsgföreningen vill rikta ett
varmt tack till nedanstående företag
och privatpersoner för välkomna bi-
drag och gåvor.

- Grus till dränering vid nya logen/
campingplats från Gärdsbo
Gräv & Maskin AB.
- En kyl/frys till kaffestugan från
Västerfärnebo Elektriska AB.
- Grundstenar av granit från
Lars Bäck, Sör Hörende.
- Gammal golvplank till Nyboboden
från Anders Johansson,
Sör Hörende.
- Läsapparat för mikrokort samt ett
100-tal mikrokort med information
från 1600-talet till ca 1930 om
personer i Västerfärnebo från
Sven Olby, Irsta.

Detta nummer av Hembygdsgföre-
ningens Medlemsinformation har
tryckts i färg med stöd från SalaNet
AB – Vårt lokala bredbandsföretag.
0224- 41 40 00.



Ny styrelse

Vid vårt extra årsmöte den 14/6 2011
utsågs en ny styrelse. Valberedningen
framförde att man behövde mer tid för
att gå i land med uppgiften. På mötet
diskuterades att en styrelse måste utses
och så småningom löstes detta även
genom att tidigare ordförande Anders
Fläcke redan vidtalat några personer
som var beredda att ställa upp. Möte-
sordförande Styrbjörn Lindow lät även
frågan gå runt till de närvarande vad
de var beredda att ställa upp med som
medlemmar i föreningen. Vi återkom-
mer till detta. Nu finns en aktiv styrelse
och många medlemmar har ställt upp
med skilda insatser så att vi kan bedri-
va verksamheten vidare i konstruktiv
anda.

Omfattande förberedelser och ge-
nomförande av Sommarprogrammet
och Dragspelsstämman Paraden har
inneburit att många medverkat. Sköt-
sel av grönytor och annat samt en hel
del underhållsarbeten har genomförts
under sommaren och hösten tack vare
att många medlemmar gjort värdefulla
insatser. Det är mycket angeläget för
att vi ska kunna använda samt bevara
vår Gammalgård som utgör ett stort
kulturarv. Det erfordrar självfallet
många ideella insatser. Och det säger
sig självt att ju fler vi är desto trevli-
gare kan det bli och inte så betungande
för någon av oss.

Vi passar också på att önska er alla en

*God Jul
och ett
Gott Nytt
2012!*

Kontaktuppgifter

Västerfärnebo Hembygdsgförening
c/o Anders Fläcke (ordförande)
Stäfre, 730 71 Salbohed
Telefon: 0224-74 12 15
E-post: anders.flacke@vasterfarnebo.se

Övriga styrelseledamöter

Agneta Hedlund (vice ordf.), Sonja Isaksson (sekreterare),
Monica Sornelid (kassör), Per Hellstrand, Erik Kempff,
Lennart Petterson och Johan Söderäng (ledamöter).

Så här blir du medlem!

Sätt in 100 kronor på bankgiro 351-5459. Kom ihåg att lämna
namn, adress, telefonnummer och om möjligt e-postadress.
Som medlem stöder du utvecklingen av bygden.
Information och inbetalningskort bifogas detta nummer.
Mer information finns på www.vasterfarnebo.se

Marknadsföring och information

Webbansvarig: Ingmari Ekman, 0224-74 03 95,
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.