

SKOLBYGGEN

Efter beslutet om sjuårig folkskola uppdelad på två avdelningar kom också en frivillig åttonde klass så behovet av nya skollokaler ökade.

1952 var bygget av den nya Centralskolan klart, men som sagt den var redan för liten för att kunna ta emot 8:ans elever som fick undervisas i hyrda lokaler. Planer på en utbyggd skola för införandet av den nioåriga enhetsskolan kom i slutet av 50-talet. Livliga diskussioner om hur det skulle göras fördes, men man bestämde sig för ett system liknande baracker som tillbyggdes den befintliga skolan. En byggnad som skulle inrymma gymnastiksal och utrymmen för annan föreningsverksamhet m.m. ersatte den gamla Excelsiorlokalen.

En byggnad som innehöll verkstadslokal för teknisk utbildning och en annan del som innehöll hemkunskapslokaler byggdes också. Numera används de lokalerna av vaktmästarpersonalen.

En ombyggnad gjordes för att skapa bättre förhållanden för expeditionen och lärarutrymmena liksom förbättringar i paviljongerna för att bättre kunna använda dem i gruppundervisning.

På 1980-talet behövdes mera lokaler för ett annat undervisningssystem och det s.k. G-huset byggdes.

För låg- och mellanstadiet behövdes också nya lokaler då en diskussion börjat om större samarbete mellan förskolan och lågstadiet och på 70-talet hade man kommit så långt att man kunde bygga Prosthagsskolan och Klockarbo. Vardera skolan kom att omfatta två klassrum och en s.k. studiehall. I Klockarbo fanns också en lokal för sjukvård.

I Västerbykil byggdes en större skola 1954.

SKOLSKJUTSAR

Behov av skjutsar började vid mitten av 40-talet då små skolor drogs in. 1950 fanns Rosshyttan-Viggarne-Kilbo-Häggebäcken. Lasjö-Kilbo. N.Hörende-Fors-Kyrkbyn-Salbohed. Vangsbro-Fors. Örsingsbo-Salbo.

SKOLBESPISNING

Då den nya skolan i Västerbykil kom till fick också barnen mat i skolan. Detsamma gällde för eleverna vid Centralskolan då den blev klar.

NY KOMMUNINDELNING

1971 infördes en ny indelning i storkommuner. Detta innebar stora förändringar också på skolområdet. Tidigare hade Västerfärnebo rektorsområde omfattat elever från Västerfärnebo, Fläckebo och Karbenning.

Nu flyttades eleverna från Karbenning över till Norberg och Västerfärnebo blev en del av Sala storkommun. Detta innebar tillsammans med ett friare val av skola för eleverna att det till Centralskolan kunde komma elever från Ringvalla och Möklinta. På senare år har många elever bussats från Ransta till högstadiet vid Västerfärnebo skola.