



Färnbo Byalag bildades 24 september 1987. Föreningen har till ändamål att som ideell förening främja bygdens utveckling.

Förslag på framtidsplaner för Västerfärnebo framförda på föreningens första möte 1987

- Vangsbros fritidsgård måste få vara kvar.
- Slippa bus och förstörelse i Västerfärnebo.
- Elljusspåret måste få vara kvar och rustas upp.
- Att Färnbo Byalag gör oss hörda in till de beslutsfattande i Sala.
- Få starta någon form av motorverksamhet.
- Verka för att få trottoarer och cykelbanor i tätorten.
- Arbeta för att få en gångbro över Svartån.
- Framföra behovet av en busskur utanför skolan.
- Yrka på att få ett vindskydd vid busstorget (vid kyrkan).
- Få en bollplan bakom Prosthagsvägen.
- Framföra behovet av små lägenheter i tätorten.
- Få någon form av farthinder uppsatta, där de två cykelvägar som finns mynnar rakt ut på allmän väg.
- Få någon form av farthinder utanför Konsum.
- Att biblioteket har mer kvällsöppet.
- Att de ungdomar som vill driva sommarcafé bereds större möjligheter att få försöka göra detta.

(Utdrag ur protokoll 1987-09-24)

Klädförmedling

Sedan våren 1988 har Färnbo Byalag ordnat klädförmedling, de första åren i samarbete med Husmodersföreningen. Detta är en populär verksamhet som återkommer år efter år under en helg varje vår och höst. Verksamheten har växt och numera håller den till i Bygdegården. Inlämning sker på lördagen och förmedlingen på söndagen.

Äggetning

Det har blivit tradition allt sedan starten att arrangera äggetning för ortens yngre invånare på långfredagen. Till att börja med har äggetningen med tillhörande arrangemang hållits vid Vangsbros. Sedan långfredagen 2001 är äggetningen flyttad och hålls numera vid Bygdegården.

Föräldradriven Öppet förskola i föreningsregi

Under de första åren fanns många föräldrar som var hemma med sina små barn. Det föll sig naturligt att träffas under olika former. Redan under hösten 1987 träffades 21 föräldrar och barn vid sju tillfällen. De gjorde bl a teaterbesök, besök vid Öppna förskolan i Sala samt promenader, grillning och julpysssel. Det föll sig naturligt att starta en egen Öppen förskola och Vangsbros gamla skola blev en naturlig träffpunkt. Hösten 1989 var det i genomsnitt 28 besökare per gång och sammanlagt deltog 59 personer. Under 1991 låg genomsnittet på 18 respektive 17 besökare och sammanlagt deltog 87 personer. Under våren 1992 genomgick Vangsbros en renovering varför verksamheten tillfälligt bedrevs i Gullvalla. I maj var de tillbaka i Vangsbros igen och genomsnittet var 16 (våren) respektive 23 (hösten) besökare. Sammanlagt deltog 97 personer. Verksamheten tog slut 1993 då inget intresse fanns att driva det hela vidare.

Samarbete med ortens föreningar

Under två somrar 1988 och 1989 samarbetade föreningslivet i Västerfärnebo och höll ett sommarcafé öppet i Vangsbros.

Det hölls även flera möten där ortens föreningar deltog, allt för att gemensamt forma vår bygd.

Nystart för Färnbo Byalag

Under åren 1993 - 1998 hade Färnbo Byalag ingen verksamhet förutom klädförmedling och äggetning. 1998 hade några byavandringar anordnats och allt fler personer talade om att väcka liv i ett slumrande Färnbo Byalag. Årsmötet 27 april 1999 blev en nystart för Färnbo Byalag. Mer information hittar du på andra sidor.